

Festival de la Paix

mailbrief 1, oktober 2011

Fantastisch, ongelooflijk, onvoorstelbaar. Het zijn maar woorden om uitdrukking te geven aan de dagen van het Lothlorien Vredesfestival in september. Vrede, harmonie, respect, liefde, verbinding, open hart en open mind, uitwisselen en delen en het was er allemaal. We ontvangen erg veel lieve en warme brieven, mails, telefoontjes en kaartjes. Heerlijk om de contacten die gelegd zijn in stand te houden en te blijven genieten van wat we samen mochten ervaren, bouwen en waarvan we allemaal hebben genoten. Veel banden zijn gesmeed, contacten gelegd en onderlinge verbinding ontstaan, zorg dat het zaad dat is gezaaid tot bloei komt en de wereld is vanaf vandaag weer een beetje mooier. Er is veel meer te delen en te vertellen dan we in één brief kwijt kunnen, in deze mailbrief in het kort een aantal highlights.

De gasten

Een kleine terugblik wie er allemaal waren

- Hopi: Ruben Saufki, Ruben jr en Lorna Joseph.
- Maya Guatemala, grandmother Elisabeth Aurojo en Nana Vilma.
- Maya Colombia: Paco en Nasly Quiroga
- Dr. Masaru Emoto uit Japan
- Dr. Carl Johan Calleman, (vrijdagmiddag de global meditation, verbonden met 500.000 mensen wereldwijd. Dus toch Woodstock 3!)
- Grandmother Carola Esparza, Chili
- Roberto Lopez, Mexico
- Tatsuhiko Kimori, Japan
- En natuurlijk de worlddrum, in verbinding op woensdag 21 september wereldwijd met the 8000 Sacred Drums Ceremony - For the Healing of Mother Earth met duizenden op andere plaatsen op aarde trommelen voor vrede. Via de Berg bij Fransje Bik, is de drum nu in Nova Scotia, Canada.
- Gerardo uit Chili, Dána uit Colombia, Alexander van Breemen, gongmaster Dolph, Igor uit Zwitserland, en nog vele andere prachtige gasten, waaronder jijzelf!





De Artiesten

- Saffron Byass, verrassing uit Engeland
- Geoffy Georg en the King Smo Band, reggae van hoog niveau
- Anna Agren en Roel Dullaert, kanjers
- Ad Visser, grote klasse, met de briljante gitaarmuziek van Billy TK
- Red Fulka, Praful en dj Kareem, een swingend feest
- Demi Messure, stevige franse rock met een glimlach naar het accent
- Trio Erik Huele voor de easy listening
- El Loca del Loba, dans en flamenco
- Charlotte Karlsted en band, de afsluiter van donderdagavond
- De ongelooflijke kwaliteit van Billy TK, persoonlijke smaak (Lucas): wereldtopper
- En de klapper van het muzikale gedeelte, the Mister Gray Hat band. Heerlijke muziek en mooie afsluiting.

De dagelijkse yoga, meditatie, krachtvoorwerpen maken, schilderen, Thai Chi, straattheater, theeceremonie, streetpainting, natuurwandeling en de verrassingen: Chileense traditionals, boventoon zingen, stellopen, handvas-ten, spontane djamm sessions, secret pipe ceremonie met Christiane, de surprises op het open podium, Nicole Zonderhuis, de rap van Glenn, een echte presidentskandidaat, Isabelle Billod, Rijn van Woudenberg, gezonde drankjes en supplementen, een lokaal ruilsysteem, de vredesmuur en wat er spontaan werd neergezet en ontstond. Te veel om allemaal hier te noemen.



Gevonden en vermist

Een groot compliment aan alle bezoekers: alles is heel schoon en opgeruimd achtergelaten. De burens en het dorp gaven de deelnemers en organisatie van het festival een groot compliment voor het verloop van de dagen. Er is veel respect voor het rustige en harmonieuze verloop van het festival. Er zijn een paar dingetjes verdwenen en gevonden.

VERMIST:

- paars vest
- kettinkje, donkerbruin koordje met een goudkleurig glazen hartje

GEVONDEN:

- grijs vest Lafuma
- zwart t-shirt zonder mouw
- regenjas blauw met wit, Agu jubilee

Filmlinks

Op internet is al een groot aantal filmpjes te vinden:

- <http://www.youtube.com/watch?v=-9cCDiLtcHg>
- <http://www.youtube.com/watch?v=cw16JbmFsFc>
- http://www.youtube.com/watch?v=WJLUUN_nAtVc
- <http://www.youtube.com/watch?v=zHV8IXRzRd0>
- <http://www.youtube.com/watch?v=MMrwrRHan06U>
- <http://www.youtube.com/watch?v=mMs9THMWC0E>
- <http://www.youtube.com/watch?v=as7ZAigbDB4>
- <http://www.youtube.com/watch?v=EuOvWk2nS64>
- <http://www.youtube.com/watch?v=pkEC5Zbl69Y&feature=related>
- <http://www.youtube.com/watch?v=GcJhCUqmWlc&feature=related>
- <http://www.youtube.com/watch?v=Vq7bKjJoAlk&NR=1>
- <http://www.wdro.tv/wdro/bekijkvideo/46/verrassing/peace-festival-lothlorien-2011>

Er zullen ongetwijfeld nog meer volgen, in een volgende mailbrief informeren we je over nieuwe publicaties.

Nagenieten

Binnenkort verschijnt er een dubbel CD met fotoboekje. Van bijna alle optredens zijn geluidsopnames gemaakt en hiervan komt een compilatie op CD uit, helemaal live, zo kan je nog eens terugluisteren en de sfeer van het festival tot je nemen. De opnames zijn van Alex, de foto's van Gerard van Rossum.

Als je interesse hebt kun je voor € 20,- de dubbel CD met fotoboek bestellen via ons mailadres centrellothlorien@wanadoo.fr, we sturen je graag een exemplaar toe.

Edward Smid van de WDRO (Willem de Ridder omroep) heeft veel uren gefilmd en hiervan wordt een video/dvd gemaakt die je eveneens kunt bestellen, kosten € 15,-. De productie hiervan zal iets meer tijd nemen en de levering zal dus iets later worden. We hopen zo eind oktober de dvd klaar te hebben. Voor zowel dubbel CD als DVD geldt dat ze slechts in een beperkte oplage worden gemaakt.



Aanbiedingen



Als herinnering aan het festival bieden we nog de T-shirts in wit (€10,-) en rood (€15,-) aan, kun je ook bestellen als je interesse hebt. Verder is het Lothlorien fotoboek (€ 4,-) nog leverbaar.

Voor festivalgangers bieden we nog eenmalig de Maya dagkalender aan voor € 13,- inclusief verzendkosten.

Bedankt



Alle prachtige, enthousiaste, hardwerkende, betrokken vrijwilligers: **ONTZETTEND BEDANKT!**

Sponsors, ondersteuners, website-bouwer, Frans comité, instanties en wie op welke manier dan ook heeft bijgedragen: **TOP!**

En vergeet jezelf niet: zonder jouw aanwezigheid had er een stukje van de puzzel ontbroken. Dit feest van de vrede kon alleen maar plaatsvinden in deze sfeer doordat we er samen waren en allen hebben bijgedragen.

Vooruitblik

We maken nog geen definitieve plannen voor 2012, maar hebben toch alweer contacten en ideeën. Mogelijk komt Tatsuhiko Kimori naar Nederland en op Lothlorien, we willen graag Grandmother Carola Esparza in het zomerprogramma van Lothlorien en Roberto Lopez komt volgend zomer in elk geval.

Les Carney is bezig in Zuid Amerika een reis te organiseren langs Hopi en Maya's en zo zijn er al meer initiatieven genomen.

We houden jullie op de hoogte.



Voortgang



We streven ernaar rond 1 december een volgende festivalbrief met reacties, persoonlijke terugkoppeling van Hopi, Maya en anderen en vervolgnieuws uit te sturen en zo de contacten en de uitwisseling gaande te houden. We presenteren daarin ook de uitkomsten van de nog lopende enquête. Wil je ook iets delen of inbrengen stuur dan je bericht aan ons mailadres. Als je geen prijs stelt op vervolg informatie, stuur dan een mailtje, we halen je mailadres uit het bestand.