

Festival de la Paix

mailbrief 2, december 2011

Het Lothlorien Vredesfestival leeft nog steeds bij veel mensen en ook wij zijn er nog dagelijks mee bezig. In deze mailbrief delen we graag een aantal reacties, informeren we over de uitkomsten van de enquête, kijken we alvast wat vooruit en hebben een aantal leuke aanbiedingen, wie weet zit er nog een leuk kerstcadeau voor je bij.

Van de lokale overheden krijgen we veel complimenten: Gendarmerie, Gemeente en Préfecture hebben, net als bureaus, bewoners van Foulain, ondernemers en andere betrokkenen, allen erg positief gereageerd op de organisatie en natuurlijk op de fantastische sfeer die we samen hebben neergezet, dus voor jullie allen: Chapeau!

Enquête

De respons op de enquête overtrof alle verwachtingen. Meer dan 100 bezoekers vulden de vragenlijst in, gaven feedback en ook veel suggesties en bijna allemaal warm, positief en onderbouwd. We kunnen in hoofdlijnen slechts de volgende conclusie trekken: er moeten vervolgvacatures komen en er moet een volgend festival komen. Daar kunnen we dus niet omheen en hebben daarom besloten om in 2012 in ons programma een aantal workshops gerelateerd aan het festival in te plannen en in 2013 een vervolg te geven.

Een aantal hartverwarmende reacties:

- Het is geen vonk, het is een licht waterval geworden
- Het was zoooooo geweldig!!! Dank jullie ongelooflijk veeeeeeel!! Love, love, love!!
- Bedankt voor het mooie festival, het heeft definitief iets in mij verandert
- Ad Visser: jaarlijks organiseren! Wordt in een paar jaar een gigantisch succes, het draagt de kiem van succes in zich.

Enkele suggesties:

- Vanuit de Franse deelnemers: traduction en français
- Hou het netwerk in stand
- Onderzoek de grote vraag: hoe pas ik dat toe in mijn dagelijks leven?
- Hou ons op de hoogte van de activiteiten van maya's en hopi's

Dank voor de grote respons, de vele suggesties en ontvangen feedback, we zullen daar ons voordeel mee doen en we hopen dat alles in de volgende editie van het festival zichtbaar te laten zijn. Dank ook aan Marble research (www.marbleresearch.nl) voor de uitvoering van de enquête.



2012

Een volgens velen belangrijk en doorslaggevend jaar voor de toekomst breekt al bijna aan. Zoals in de inleiding aangegeven nemen we de suggestie om een aantal workshops gerelateerd aan het festival op te nemen in ons jaarprogramma graag over. Wat kan je verwachten:

We doen ons best om Tatsuhiko Kimoro aanwezig te laten zijn op onze jaarlijkse Inspiratiedag in Nederland op 18 maart. Tatsu komt daarnaast de 2e week september voor een workshop Healing Mother Earth. Onze Maori gast Billy TK komt van juni tot oktober naar Europa en zal een deel van die tijd op Lothlorien doorbrengen, hij staat in elk geval in ons zomerprogramma voor de week van 5 – 12 augustus. Voor beiden geldt: wil je ze uitnodigen voor workshops, lezingen, healingen of concerten dan alle aanvragen via centre Lothlorien. Op uitdrukkelijk verzoek van Tatsu en Billy zorgen wij voor organisatie en overzicht en maken in overleg met de aanvragers dan een planning. Graag je wensen en ideeën aan centrellothlorien@gmail.com.

In ons zomerprogramma vindt je verder Roberto Lopez, hij doet een workshop waar je van leer schoenen kunt maken of zoals ook tijdens het festival, krachtvoorwerpen. We zijn daarnaast dan nog in contact met grandmother Carola Esparza en we hopen haar samen met Nicole Zonderhuis ook een week in de zomer te mogen ontvangen. Wellicht komt er ook nog een week van en met Maria Lagou, ook met haar zijn we in contact. De komende weken zal het programma steeds meer vorm krijgen, kijk op de website: www.centrellothlorien.com dan blijf je op de hoogte.

En wellicht ook leuk om te weten: op zaterdag 17 maart organiseert Frontier Magazine een Mayadag in Amsterdam, met o.a. Peter Toonen, Nicole Zonderhuis en Lucas Slager. Aanmelden via Frontier.



Aanbiedingen in het kader van 2012



- De lopende Mayascheurkalender (25/7-2011 tot 25/7 2012) nu voor € 8,50 incl. verzendkosten. De nieuwe kalender voor het jaar van de Blauwe Storm, van juli 2012-2013, ligt bij de drukker en verschijnt rond 1 maart.
- "Voorbij de Tijd" (Lucas Slager) als aanloop naar 2012 en een mooi kerstgeschenk voor € 13,- incl. verzendkosten. Een boek over de essentie van leven en zijn, in synchroniciteit en verbinding.

2013

De enquête heeft duidelijk gemaakt dat er een volgend festival moet komen. Dat gaan we organiseren in 2013. Via de website van Lothlorien en de festival website houden we je op de hoogte. Uiteraard informeren we je ruim vooraf via deze mailbrief over ontwikkelingen en programma en mocht je al suggesties hebben dan zijn die van harte welkom.

Reacties gasten festival



VISION TO BRING EVERYONE TOGETHER AT SUCH A BEAUTIFUL PLACE. MAY YOU BE BLESSED WITH A BOUNTIFUL LIFE AND MANY PRAYERS OF A HOPI LIFE. "DON'T WORRY BE HOPI" (KWAK-KWAH, RUBEN)

- Thank you for the wonderful festival you create at Lothlorien, it was so beautiful time and space for our spirit! It was true Gift for us. just 3days ago I had grounding at home in Kyushu Japan. I returned my self, by my new version system after France, one time melting mixing all together for me to sift again. Love and respect Tatsuhiko Kimori

- SINCE WE CAME FROM THE PEACE FESTIVAL IN FRANCE, WE HAVE IN OUR HEARTS ALL THOSE BEAUTIFULL PEOPLE THAT WERE IN THIS SPECIAL GATHERING. YOU REALLY DID A HARD WORK IN THIS FESTIVAL AND WE REALLY FELT PEACE IN OUR HEARTS THOSE GREAT DAYS. EVERY DAY WE ARE STILL CONNECTED WITH YOU IN OUR HEARTS AND WE REPEAT AGAIN AND AGAIN ALL WHAT WE LIVE THERE. THANK YOU AGAIN FOR EVERYTHING! WE WILL KEEP IN TOUCH IN OUR HEARTS. WITH LOVE, PEACE AND FREEDOM PACO AND NASLY



- En nog een leuk bericht op het internet:
World Peacemakers Call for 3-DAY Moratorium on - PRWEB
Sep 6, 2011 ... Foulain, France is fast becoming a focal point for world peace as the organizers of Lothlorien Peace Festival 9/21-24 ...
<http://www.prweb.com/releases/2011/9/prweb8751788.htm>
Foulain staat plotseling op de wereldkaart!

Van de speciale gasten die op het festival aanwezig waren krijgen we nog steeds via de mail reacties en informatie. Hierbij een aantal berichten ook voor jullie:

- Thank you so much for the photos, and for the nice message on the e-mail. I just spent a few great moments remembering our stay at the festival and all the nice people we were fortunate to meet, please say hello to all the voluntary workers who do such a great work, work from the heart. It was very nice meeting you and, me too, hope for our path to cross again. Thank you again and many blessing to you and beautiful Lothlorien. (Elizabeth)

- THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR GREAT HOSPITALITY. WE HAD A GREAT TIME AND JR. HAD A WONDERFUL EXPERIENCE WITH EVERYONE. NOW I UNDERSTAND MORE ABOUT THE SPIRIT OF LOTHLORIEN AND I'M VERY GRATEFUL THAT YOU HAD THE



- Thank you so much for such a wonderful festival. It really was a very beautiful occasion full of very beautiful people. It has certainly planted a seed in each of us and from the chat on facebook it sounds like the seed is growing nicely! Best wishes, Saffron

- Just wanted to inform you that The World Drum now safely are in the hands of Kadijah in Nova Scotia. Thank you all for all your efforts towards the project, together we can change, together we are the change. Blessings and Walk in Beauty, The World Drum Project, Morten

- In Frontier Magazine van december vindt je een artikel over het festival en het Franse blad "Univers SPIRALE" doet uitgebreid verslag van het festival.



CD en DVD

De dubbel CD met prachtig fotoboek is inmiddels uitgestuurd aan de bestellers. Mocht je ook de DVD hebben besteld, dan moet je nog even wachten, deze is hopelijk volgende week klaar en dan sturen we je de CD en DVD samen toe.

Heb je nog niet besteld maar wil je wel een exemplaar:

- o Dubbel CD met 24 live opnames van de concerten van middag en avond + een echt uniek fotoboek met vele opnames van het festival en de vele gasten voor € 20,- incl. verzendkosten. Mag je niet missen, de mooie muziek en veel impressies van het uniek festival. Was je als vrijwilliger aanwezig dan bieden we je de CD's voor halve prijs. Teksten op de hoes en in het fotoboek in Frans, Engels en Nederlands.
- o DVD met opnames van de ceremonies, lezingen, concerten en wat er meer was voor € 15,- incl. verzendkosten. Voor vrijwilligers voor € 10,-

Teksten in Frans, Engels en Nederlands. De oplage van zowel CD als DVD is beperkt, wees er op tijd bij. De organisatie is blijven zitten met een flink financieel gat, door aanschaf van CD of DVD help je het tekort terug te brengen.



Frontier Award

Het Vredesfestival is door Frontier Magazine genomineerd voor de Frontier Award. Deze award, een beeld van Nefertiti, wordt jaarlijks toegekend aan mensen die op een of andere manier grensdoorbrekend bezig zijn en zo verandering in positieve zin teweeg brengen.

En grensdoorbrekend waren we zeker met al die 500 prachtige mensen die het festival hebben bezocht. In het magazine van november-december is de lijst van genomineerden opgenomen.



Vervolg

We hopen je in 2012 weer te mogen ontmoeten op Lothlorien of op een andere plaats.

We nemen ons voor om volgend jaar een 3e mailbrief uit te sturen, wanneer weten we nog niet, maar we houden je graag op de hoogte van plannen, ontwikkelingen en wat het leven zal brengen.

December is een prachtige maand om de vredesgedachte verder uit te dragen, om je te verbinden met al dat is en verder te bouwen aan een mooie wereld.

Fijne feestdagen, geniet van het leven.